



Lubba Runt

Nr 3, 2012

<http://spangafolkdansgille.se>



Förnyade traditioner

Folkdans och midsommar – det är tradition det! Allas våra Hassar har gjort en resumé av våra midsommarfester vid Spånga kyrka. Där har vi nu verkat i över 30 år och hade inte Hasse Linder haft en lagom lång, rakvuxen gran på sitt sommarställe kanske vi aldrig kommit igång. Under åren har vi förnyat oss många gånger och därför lever traditionen vidare.

Tunisien, Tyskland, Skottland, Åland, Estland, USA, Canada, Italien, Tjeckien, Turkiet. En längre resa då och då är en tradition men målen är ständigt nya. Här kan du läsa om senaste resan till Salzburg, Österrike.

Vår Julmarknad är en tradition lika mångårig som vår lokal i Spånga Folkan, över 30 år. Under den tiden har konkurrensen från andra arrangörer hårdnat betydligt, men tack vare kreativitet och nya tag har vi fortfarande många besökare. Söndagen den 25 november är det dags igen och nu gäller det att tänka nytt och ta nya tag. Ring gärna Eva om Du vill ha tips på vad Du kan göra hemma!

Den yngsta av våra traditioner är folkdansmässan i Spånga Kyrka, ”bara” 15 år gammal. Dansprogrammet är till största delen nyskapat även i år. Kom och se söndagen den 28 oktober!

Det lovar bli en fin höst tycker

Torsten, Inger, Siw och Erling

PS. Trattkantarellerna har också förnyat sig och bildat ringar precis som vi. DS.

Eggeby Gård 26 maj

Äktenskapsmarknaden eller Bröllopet i Tångevik

Ett danslustspel med hetsig knytnävskamp, blyg kärlek och berusande bröllopsyra

Idé: Marianne Österlind

Program och dansval: Sandra Finnermark, Malin Lennartsson

Koreografi: Sandra Finnermark, Malin Lennartsson, Eina och Kenneth Olofsson

Instudering och regi: Malin Lennartsson

Berättelse på vers: Marianne Österlind

Premiär: Eggeby Gård



*Kärlek och romantik
En ljuv semantik
Känt sedan urminnes tider
Och ett frö till många strider.*



*Liksom i vår bröllopssaga
I landskapet det kustfagra
Och till Tångeviks marknad vill alla fara
Båd' Jon fiskare och stintan Sara.*



*Någon gång på 1800-talets mitt
Kommer Patron Skog stolt ridande i skritt
Och saltstänkt skeppare Sill
Angör bryggan dikt intill.*



*Nu är marknadsdag och fest
Varor ropas ut: "Billigast och bäst!"
Men just när Daler byter nävar
och buspojkar varandra knäar ...*



*... en märklig stillhet genom mängden går
Och två ögonpar varandra trår
Saras läppar darrar: Tror du vi varandra får?
Och Jon han tröstar: Du ska se att det går!*



*Och till bröllop det rustas
Fiskeflottan fejas och putsas
I gårdarna det vävs och broderas
Med bländvit tvätt det skroderas.*



*Kyrkan pyntas i försommarskrud
I väntan på brudgum och brud
Så vigs "Jorden" och "Fisket" samman
I båd bävan, glädje och gamman.*



*Men kyrkfolket tappar närapå sansen
När prästen med pigan Lotta inleder dansen.*



*Den glada bröllopfesten tar vid
Glömd är var dags id.*



*Så läggs till släkträdet ännu en gren
Och vad som hände se'n...*

Ja, det förtäljer inte denna historien!

Midsommarfirandet 2012

Rådan måndag 18 juni kl 15.00

Midsommardansen inleddes traditionsenligt på Rådans äldreboende. Vi kom lagom för att se hur personal och gäster lade sista handen vid årets midsommarstång, pyntad med blommor och vackra band.

Viss vända uppstod kring ämnet ute- eller inledans? Men luttrade som vi svenskar är vågade vi språnget ut i naturen, dock lite ängsligt sneglande på Trätakts nyckelharpor som fuktighet icke bekommer särskilt väl.



Några sommarmelodier fick inleda dagens firande alltmedan solen kämpade mellan ulliga moln. Solsken i sinn hade vi alla ända till det var dags för Smålandspolskan. Då var det som om vi dansare plötsligt blev fyrfota och tvehövdade... Var skulle dansen ta vägen? Trätakt spelade tappert vidare, men vi redde liksom inte upp det förrän "Bertil ordförande" äskade stillhet och tystnad. När vi väl

talat varandra till rätta framfördes Smålandspolskan med bravur och följdes av sedvanlig Midsommarhambo, utan mankemang.

Det är tveksamt om vi gjort oss riktigt förtjänta av det väntande sillbordet och den smarriga jordgubbstårten. Men vi fick en god och trivsamt stund på den soliga terrassen och hoppas naturligtvis på återseende om ett halvår. Då är det bara ett halvår kvar till midsommar...

Marianne Ö

Brommagården onsdag 20 juni kl 12.30

Alltid lika trevligt att få komma tillbaka till den natursköna inneparken på Brommagården, parken var för dagen pyntad med midsommarstång. SFG hade återigen tur med vädret och solen värmda alla besökare.



Foto Torsten

Årets välkomponerade och något krävande dansprogram fick bifallsrop och uppskattning. Efter väl förrättat värv undfångades vi med läskande dryck och jordgubbar.

Inger W

Frista vårdhem den 20 juni kl 14.00

Det är alltid trevligt att få lov att dansa på Frista, vilket SFG i år gjort i 30 år, roligt med kontinuitet och tradition. Att dansa på Frista går som en dans över det välansade golvet. Årets dansprogram gav oss utrymme att busa och leka med varandra, vilket publiken trivdes alldeles speciellt med.



Inmarsch till Sollerön

Foto Agneta Lundin

Trätakt spelade som alltid med stor inlevelse och till midsommarvisorna sjunger publiken gärna med.

Inger W.

Skoga torsdag 21 juni kl 13.30

I strålende sol var det dags för årlig midsommardans på Skoga.

Hasse och Stig spelade av hjärtans lust, likaså dansade Ove och Irene, Björn och Malin, Krister och Siv, Kalle och Anna-Greta. Erling stod för presentationen av danserna. Boende och personal hade gjort en jättefin midsommarstång som vi under musik bar fram till avsedd plats på gården. Vi dansade midsommarprogrammet på bara fyra par och det gick som en dans.

När vi ställde upp till stjärnan berättade Erling att det till slut skulle bildas en stjärna av de röda banden, han hade vissa betänkligheter. Men det blev den finaste stjärna som någonsin skådats. Hurra, Hurra!

Stämningen var god och efter den bejublade föreställningen blev vi bjudna på kaffe och en väldigt god hembakad jordgubbstårta.

Anna-Greta

Fristad torsdag 21 juni kl 13.30

Med en skön antydning om kommande sommarvärme inleddes vår dansdag på Fristad äldreboende. Trots att det finns sommarvarianter av några folkdräkter tvivlar man något över forna tiders uppfattning om lättare klädsel. Vadmal, älgskinn och stickade luvor! Men midsommar dessa dräkter kräva...



Medan vi dansare gick igenom de sista förberedelserna samlades publiken kring de blomsterprydda borden. Det gick ett stråk av förväntan genom lokalen och vi gläder oss alltid över att få glida ut på Fristads härliga dansgolv.

Den uppmärksamma publiken noterade att vi hade lagt in några nya danser i årets program. Oxdansen och Gubbstöten väckte avgjort stor munterhet. En dans för sex damer med lika många band var en annan nyhet. Dansen och alla banden ska avslutas i en stjärna vänd mot publiken... Vår förhoppning är att det ändå tonade fram någon form av mönster!

Efter sedvanlig Midsommarhambo spelade Trätakt upp till en vals där alla är välkomna upp på dansgolvet. Det är fint att kunna mötas i musik och dans och många minnen väcks från flydda decennier. Jordgubbstårta, kaffe och cider smakade sedan fantastiskt. Vi hoppas att den kommande sommaren bjuder på många solmogna, vitaminrika bär av alla de slag.

Marianne Ö

Spånga Kyrka midsommarafton

Så var det midsommar igen! Viss oro hur vädret skulle bli. Regn/sol och värme? Framme vid Prästgården strömmade icke traditionell ”svensk-midsommar-musik” ur högtalarna när ljudet skulle testas. Partytälten restes, stolar och bord plockades fram till kaffegästerna. Termosar fylldes med kaffe, kakor och bullar dukades fram.

Hemslöjdsalstren plockades upp. Majstången kläddes med löv. Det är härligt att se att alla hittar sin uppgift under förberedelserna!



Stångklädning och inställning av ljudet med nya utrustningen

I år var dansarna inte iväg på någon uppvisning innan dansen på ängen, så vi fick en stund för prat och kaffe i solskenet innan ”portarna” slogs upp. Så strömmade alla glada midsommarfirare in på ängen, stora och mindre sällskap i olika åldrar. Det blev trångt när alla skulle hitta en plats nära stången.

Stången restes utan missöden och dansen trädde in, ”Små grodorna” och ”Jungfrun i ringen” dansades av ung och gammal. Dansuppvisningen var uppskattad även om vi hade lite problem med grästuvorna.



Stjärnan

De uppskattade kämpalekarna tog vid under fniss och skratt. Några dansare åkte vidare till Josefina hemmet. Samvaro runt kaffeborden tills stängningsdags. Vid undanplock och städning fick man åter igen förundras och glädjas över att alla hittar en uppgift. När bilarna var packade med det som skulle till lokalen, var det framdukat med lite ”vickning” i Prästgården.

Tack till alla som medverkar så vi kan genomföra Midsommar vid Prästgården, våra sponsorer och du som bidrar med bullar, lotterivinster, ”arbete” under dagen. Vi hoppas på ännu en midsommar vid Prästgården.

Len-Marie



Hej magen upp - ända upp till himlen ... Erling visar i folkhavet



... och iväg med raketten

Foto Torsten



Välslagen och värärsad äng blir det efter skördedansen



Samlat tombolagång Foto Eva



Koncentration vid bollkastandet

Josephinahemmet 22 juni kl 16.30

Så var det dags för den sista uppvisningen denna midsommar, det skedde på Josephinahemmet i Blackeberg.

Att komma dit var inte som vanligt, för när vi kom upp på deras terrass fanns ett väldigt högt nybyggt hus c:a 5-6 meter från terrassens staket, ungefär där deras ibland dammiga gräsmatta fanns förr. Där vi har gjort många dansuppvisningar.

Vi körde igenom vårt dansprogram på 5 par. Allt gick bra, men benen och även huvudet kändes stumt och trött efter en hel dags traskande på Spångaängen. Men man fick vara lite uppmärksam så man inte snavade på de små locken över elkontaktarna på deras knarriga men lättdansade dansgolv.



Midsommarhambo på fyra par Foto Torsten

Efter utdansen till Annas visa, blev vi som vanligt bjudna på lax, Jansons frestelse, ost och såser därtill samt vin och en liten snaps för de som inte skulle köra.

Att sitta ner tillsammans efter en hel veckas uppträdande, både musiker och dansare, är trevligt och avkopplande. Och att en kall lättöl kan smaka så gott.

Kristina P

Efterfest i Bromma

Nu är det fjärde året i rad som familjen Österlind upplåter sin trädgård för ett avkopplande avslut på en lång händelserik dag för alla, som på olika sätt bidragit till vårt midsommarfirande.

På långbordet dukade alla snart upp sina medhavda matkorgar med skiftande innehåll. Fast jag tycker att sill, potatis, gräddfil och nubbe passar bäst en sådan här kväll.

Plötsligt dök kassören Maggan upp och berättade om dagens klirr i kassan. Det hade varit så mycket folk att man nästan trampade på dem när man försökte gå på gräsmattan. Ringarna runt midsommarstången var också så många att det var svårt att röra sig i dansen. Men alla dessa människor bidrog också till det goda resultatet.

Det blir ju alltid diskussion efter detta stora evenemang om vem som ska göra vad och var och några känner att de drar ett alltför stort lass. Men medan solen sakta försvann bakom grannhusen och myggsprayen kom fram samtidigt som kaffet serverades, hade vi smält dagens intryck och kunde bara chill. Vi behövde inte ens gå inomhus eftersom kvällen var ljum.

Tack, Marianne och Bertil för denna kväll!

Angela, som fick skjuts hem av Erling.



Foto Erling

Så började Midsommar vid Spånga Kyrka

När midsommarfirandet vid kyrkan började vet vi inte men det var kyrkan som arrangerade detta från början. Första gången som SFG deltog var 1981 när kyrkan bad om hjälp med lekledning. Från SFG kom Lars och Majlis Svahn och tog hand om dansen runt midsommarstången. De närmaste åren fortsatte verksamheten på samma sätt men med ökat antal funktionärer från SFG.

År 1984 föreslog vår dåvarande ordförande Nils-Erik Hansson att SFG skulle ta över arrangerandet av midsommarfirandet vid Spånga kyrka, då kyrkan hade problem med organisationen. Midsommarfirandet försiggick då på ängen bakom kyrkan. Vi hade kaffeservering med hembakat bröd, lotteri, dans runt stången och dansuppvisning. Kaffe fick vi koka i Bussen-hus. Då en riktig midsommarstång saknades fällde Hans Linder en gran på sitt sommarställe. Den blev en riktigt fin stång.

Under de första åren tog Marianne Hansson hand om dansen runt stången och spelmän var Arne Plogsäter dragspel, Börje Holmberg fiol och Hans Karlsson gitarr. Musiken till dansuppvisningen kom från en kassetbandspelare. Vi har även anlitat Bertil Erlandsson, Yngve Johansson och Hasse Svedberg m.fl. som spelmän.

Vårt midsommarfirande vid kyrkan blev med tiden mycket populärt och antalet besökare har ökat för varje år. Vi har haft otrolig tur med vädret och klarat oss utan regn nästan varje år. Men 1986 regnade det hela midsommarafton och då kom TV4 med meteorologen John Polman till ängen och visade vår verksamhet på TV samt sände väderleksrapporten därifrån.



Många besökande men ändå gott om plats på ängen bakom kyrkan



Marianne Hanson vid mikrofonen, Hasse Karlsson, Arne Plogsäter och okänd spelade

Övrig verksamhet på midsommarafton har ökat i omfattning varje år med fler dansuppsvisningar på servicehusen i Akalla, Kista, Råcksta, Brommagården, Frista, Josephina m.fl. Flera partytält har anskaffats för att klara kaffeservering, tombola, chokladhjul och musiker. Kaffekokningen sker nu i Prästgården vilket underlättar arbetet.

Efter midsommaren 1997 skadades vår midsommarstång när någon roat sig med att sätta eld på det torra riset. Men kyrkan inköpte en ny stång som vi fortfarande använder. Samtidigt bestämdes att ängen bakom kyrkan skulle användas som begravningsplats och vi måste flytta verksamheten till någon annan plats. Så vid midsommaren 2001 flyttade vi till parken Prästgården där vi fortfarande håller till.

Vi har nu mycket duktiga och uppskattade musiker "Trätakt" som spelar till lekledning uppsvisningar och underhållning.

Som framgått har midsommarfirandet vid Spånga kyrka blivit en stor framgång. För att klara av alla arbetsuppgifter vid midsommar har organisationen anpassats så att lokalkommittén ansvarar för arrangemangen i parken och Dans och Musik ansvarar för lekledning och dansuppsvisningar. Att vårt midsommarfirande vid Spånga kyrka blivit så uppskattat och fungerat så bra är helt beroende av ett hårt och oppoffrande arbete av många medlemmar. När midsommarfirandet vid kyrkan är avslutat, parken städad och all utrustning borttagen samlas funktionärerna för att fira midsommarafton tillsammans under lugn och trevlig samvaro.

Lite minnesanteckningar av *Hasse Karlsson* och *Hans Linder*

LEKLEDNING PÅ ÄNGEN UTANFÖR STORMHATTENS FÖRSKOLA

Det var med stor förväntan vi den 21 juni åkte till ett för oss nytt ställe att etablera kontakt med, kanske för framtiden? Vi hade förväntat oss att vara inomhus på förskolan Stormhatten, men blev visade till den stora ängen utanför, där förberedelser redan pågick med kranstillverkning och resning av stången. Sedan fyllde det på med barn i en jämn ström, för det visade sig att Stormhatten är bara en av de sex förskolor, som ingår i Centrala Tensta förskolor. Alla ville vara med och även föräldrarna var inbjudna berättade förskolechefen Karin Danielsson. Hon hälsade oss hjärtligt välkomna och löste problemet med förlängningssladd på 25 meter till förstärkaren, nu när vi inte skulle vara inne. Trätakt hade inte heller med sig sina mikrofoner, så vi fick samsas. Det fortsatte att strömma in barn och när vi var redo att börja var det säkert över 200. Alla var disciplinerade och satt i en halvcirkel och väntade. Ulla hade spelat några barnvisor på nyckelharpan och det väcker alltid nyfikenhet hos barnen.



När Erling, som var konferencier sparkade igång långdansen till "Å jänta å jag" gällde det för oss att få ihop ringarna. Många av de mindre barnen hade aldrig upplevt detta konstiga beteende och stod bara förundrade och tittade mitt i ringen. Någon ville "gå till mamma". Men personalens stora entusiasm gick inte att ta miste på, och de fick med sig de lite större barnen, som kan "hoppa grodor", "raska över riset" och "skära havre" utan problem och tycka att det är roligt. Erling berättade historiken kring många av lekarna, men hur mycket som gick in hos alla dessa utlandsfödda barn eller deras föräldrar vet jag inte. När vi kommit till "Jungfru, jungfru kär" och "Raketen" hade springet i benen och den strålände solen gjort de flesta trötta och det var lagom att avsluta. Vi bjöds på fika och frukt och från barnen på Stormhatten, som åt lunch hördes knappast ett knyst fast de var i rummet utanför vårt. Hoppas vi får komma tillbaka till detta trevliga arrangemang, då med egen 25-meterssladd!

Angela, som sjöng tillsammans med Erling

Sammandrag från

Kvartalsmöte 2012-09-20, kl. 19.00 i Spånga Folkan



Valdes Erik E till ordförande och Birgitta W till sekreterare samt Irene J och Lars B till protokolljusterare.

Styrelsen har diskuterat faddrar. Vi bör bli lite bättre på att ta kontakt med de som kommer till oss på måndagsträningen, för att få dem intresserade att börja dansa hos oss. Informerade att den fasta telefonen sägs upp då den inte används längre. Fortsättningskurs i bugg på tisdagar startar den 2 oktober.

Team Basar är i full gång med att göra olika saker till julmarknaden t.ex. änglar, stickade julgranskulor m.m. I november är 2 dagar avsatta för lingonriskransar en dag för plockning av lingonris och en dag för att tillverka kransarna.

Dans och Musik Haft möte och diskuterat vilka danser som ska dansas under hösten.

Lokalkommittén Rapporterade från midsommarfirandet. Önskemål om fler stolar kom upp. Midsommarfirandet fungerade bra för övrigt. Förslag att ha ett möte innan midsommar och planera midsommarfirandet.

Resor Har precis kommit hem från en resa på 5 dagar till Salzburg. Vi var 32 personer som var med på resan. Danssuppvisning på 2 platser, en på Mozartplatsen i Salzburg och en i en by som hette St. Gilgen.

Onsdagsdansen Har börjat denna vecka. Det var 43 personer som kom till dansen. Vädjan om att fler behövs vid kaffekokningen till de olika onsdagarna.

Dräkt Har haft en dräkt uthyrd i en vecka under sommaren. Får många förfrågningar om uthyrning av dräkter. 27 september och 25 oktober kommer vi att sy förkläden till våra medeltidsjolar.

Kommande aktiviteter

- Eva har förslag på en slipsbyttardag.
- Ove läste upp en skrivelse om att vi behöver tänka mer på oss själva, eftersom vi är många som jobbar mycket i föreningen, t.ex. göra en trevlig utflykt.
- Uppdrogs åt styrelsen att sammanställa en enkät för att få förslag från medlemmarna.
- Förslag att när vi köper kaffe så ska det var rättvisemärkt.

SFG i ÖSTERRIKE 13-17 september 2012

Vi lämnade ett Stockholm i strålande sol och mottogs av ett regntungt Salzburg. Dessutom dumpade en bit från vårt hotell av busschauffören, som trodde att vi hittade.

Första måltiden tillsammans avnjöts i Gamla Stan nedanför Hohensalzburg-fästningen på Stiglkeller. Eftersom Österrike är ett ölland och ölet förvarades i källaren heter restaurangen "Keller" och "Stigl" är stegen man använde för att bära upp ölet till gästerna några våningar upp. Restaurangen fick sitt nuvarande utseende 1925-26. Rindssuppe mit knödel är en typisk förrättssoppa, som vi startade med. Alltså kött med degbollar. Som huvudrätt fläskkött och till sist den smarriga efterrätten "Kaiserschmarrn" med plommon, dvs. uppskurna pannkaksbitar med plommonkompott.



Det började med regn som övergick till solsken under den guideade turen Foto: Christer Persson



Hänglås på gångbron över floden och fasaden på Mozarts födelsehus

Nästa dag sken solen och det var bra för då skulle vi göra en stadsrundtur till fots med Alfred, som berättade på svenska. Ende kvarvarande guiden i Salzburg, som pratar svenska och egentligen skulle vilja pensionera sig och bo i Sverige! Vi började i närbelägna Mirabellparken med barockträdgård och slott. Efter lugnet där gav vi oss ut i vimlet och hamnade på gågatan Getreidegasse. Där ligger Mozarts födelsehus, som är museum. Vi passerade sedan Festspelshuset, där det hålls musikfestival varje sommar.

På Kapitelplatz fanns ett intressant konstverk, som föreställde en stor guldboll med en liten människa högst upp. Alfred sa, att det var upp till var och en att tolka, tex fotboll med Zlatan, Kugel med Mozart, världen med människa etc. De mäktigaste sevärdheterna i Gamla stan var nog benediktinerklostret St. Peter med kyrka och kyrkogård. Där fanns också katakomber, som ursprungligen var uthuggna hål i det lodräta Mönchberg. Nu finns två kapell inne i berget, som man kan besöka. Vår rundvandring slutade vid Mozartplatz.



M som i Mozart och Mac Donald och korsning för elförsörjning av trådbussarna



Spontan dansföreställning på Mozartplatz

Mozartplatz skulle också bli platsen för vår första spontanuppvisning. I eftermiddags-solen satt många turister (Salzburgs huvudnäring är turism, låg arbetslöshet c:a 4,5% i hela landet) och fick ta del av vårt inövade program utom Smålandspolska. Många kom fram och ville prata, så vi kände att det var uppskattat.



Mängder av mat på marknaden

Efter att ha strövat runt i Salzburg, som är en lagom stor stad att utforska till fots, var det dags att åka ut på landet i Salzkammergutområdet. Redan när man kommer ut ur Salzburg ser man "Voralpen" 1000-1500 m höga och hela tiden förstärks bilden av det man kommer ihåg från de fantastiska vyerna i "Sound of Music". Frodiga ångar för åkerbruk, välskötta som gräsmattor, för vi förbi. Man har också fåbodar (Almen) på 1200 m:s höjd, dit kor och hästar forslas i maj och tillbaka i slutet av september. Landskapet rymmer också en hel del sjöar varav Wolfgangsee är den mest kända och vi åkte på den 45 minuter från St. Gilgen till St. Wolfgang. Där känner man åter vibrationer från musikens värld genom värdshuset "Im weissen Rössl", som ligger här. En magnifik kyrka, som ligger högt med en fantastisk utsikt över sjön och som blandar gotisk och barock stil genom att ha ett altare i vardera stilen, var vi inne i.

När vi skulle ha vårt enda i förväg bestämda framträdande i St. Gilgen blev det en ny resa ut på landet. Skillnaden var att vi nu hade Alfred som guide i stället för den lokale guiden, som visserligen talade tre språk men otydligt. På vägen passerades den andra huvudnäringen i Salzburg, nämligen Red Bulls huvudkontor. Att Red Bull tillverkas i Österrike hade nog inte många av oss fattat. Ensamägaren är god för 14 miljarder euro.

Vi skulle dansa i St. Gilgens musikpaviljong, som låg i en park. Det första vi får syn på är en kvinna med en svensk flagga. Med hjälp av den gjorde vi reklam för oss bland folket, som strosade i parken. Solen sken och det samlades så småningom en hel del nyfikna. Alfred konstaterade att svensk folkdans är väldigt olik österrikisk, men det visste vi väl. Vi dansade hambo i stället för Smålandspolska här också.

Som avslutning skulle vi få gå på Mozartmiddagskonsert i den mäktiga St. Peter Stiftskeller. De har historiska middagar med recept från 1700-talet och konsert före och i pauserna mellan de tre rätterna. Vi åt vit soppa med rosmarinknödel, tuppbröst och honungsparfait. Mycket njutbar och välkänd Mozartmusik med en kvinnlig och en manlig sångare, som både spexade och var allvarliga.



Ordförande och reseledare i samspråk och ölpaus vid sjöstranden

Foto: Christer Persson



I en av alla dessa kyrkor

Guiden berättar på tyska, engelska och franska

Tack till er som jobbat hårt för att vi skulle få ett minnesvärt och roligt reseminne! Hade gärna dansat mer eftersom det är lite pyssel att frakta dräkter och inte minst för musikerna med fragila lådor!

Angela

Årets högmässa med folkdans i Spånga kyrka



Söndag den 28 oktober kl 11. Folkdanslaget tillsammans med folkmusikgruppen Trätakt framför ett nykomponerat program. Vid tidigare folkdansmässor har kyrkan varit fylld till sista plats så kom i god tid. Efter gudstjänsten bjuder kyrkan på kaffe i prästgården.

Julmarknad på Spånga Folkan

Söndag den 25 november kl 13 är det återigen dags för vår stora Julmarknad. Team Basar jobbar för fullt för att få fram hemslöjd till försäljning, lotterier och tombola. Hembakat bröd kan vi aldrig få för mycket av, både till serveringen och till försäljningen. Loppisen behöver också fyllas på. Vi gör änglar 16 oktober, bakar klenäter den 6 november och knyter lingonriskransar den 22 november kl 19 i Spånga-folkan. Passa på att befria Dig från några klenoder, som länge legat i vägen där hemma. Till sist, prata med eller maila till vänner och bekanta. Det blir dans kring granen redan kl 14 och därefter en liten dansföreställning. Vi vet av erfarenhet att vår julmarknad är uppskattad av alla som hittar hit.



Eftersnack



Nu har hösten infunnit sig och julen närmar sig, ja om inte med stormsteg så i alla fall i vår planering för verksamheten. Malin och Sandra har haft fullt upp med att sätta ihop programmen för höstens framträdanden i Spånga kyrka och vid vår julmarknad. Söndagen den 28 oktober är det dags för kyrkan och redan samma dag har vi ytterligare ett framträdande i samband med Spånga Hembygdsförenings jubileum. Vi får hoppas tiden räcker till för att öva in de nya programmen. Tid verkar vara en bristvara idag, trots att flertalet av oss avslutat den yrkesverksamma delen av livet. De som deltog i senaste kvartalsmötet vet att styrelsen kommer att ta tag i frågan om hur vi på bästa sätt löser resursfördelningen.

På annan plats i detta nummer kan ni läsa om allt som hänt från Eggeby och framåt. Jag vill ändå passa på att komma med några intryck från Österrike. Jag kan inte påminna mig att vi vid något tidigare tillfälle varit så uppsluppna och glada vid våra framträdanden som nu. Framförallt på Mozartplatz var det tjo och tjim och även lite bus. Inga spända miner alls, ej heller blickarna ner på fötterna, så ska det va' och hoppas vi fortsätter med detta till vår och publikens förnöjelse. Spånga kyrka undantaget med den speciella inriktningen på folkdansgudstjänst.

I förra eftersnacket avslutade jag med att sommaren fortfarande kändes avlägsen och det känns så även nu. Fick vi någon alls, eller... ? I alla fall är verksamheten i full gång och jag ser fram emot många trevliga kvällar i Gillet framöver. Måndag, tisdag och onsdagskvällarna ser i alla fall fullbokade ut.

Väl mött i höst // *Bertil*



Lite kom ihåg

Oktober

16, 19:00 Tisdag Basarträff

25, 19,00 Torsdag Dräktmöte

27, 09:00 Lördag Träning i Spånga kyrka

28, 11:00 Söndag Folkdansgudstjänst i Spånga kyrka

28, 18:00 Söndag Spånga Fornminnes- och Hembygds gille 80 år

November

8, 19:00 Torsdag Kvartalsmöte

18, 10:00 Söndag Lingonrisplockning.

19, 19:30 Måndag Manus Lubba Runt nr 4

22, 19:00 Torsdag Tillverkning av lingonriskransar

24, 10:00 Lördag Förberedelse för Julmarknaden

25, 12:00 Söndag Julmarknad

26, 19:30 Måndag Utgivning Lubba Runt nr 4

28, 19:30 Onsdag Gilledans, avslutning

December

3, 19,30 Måndag Folkdans, avslutning

8, Lördag Spånga torg



Lubba Runt

NR 3 okt 2012, ARGANG 36

är medlemsbladet för
Spånga Folkdangille

Redaktion

Torsten Höglund
Erling Magnusson
Siw Magnusson
Inger Westlund

Produktion

Torsten Höglund



19 november 2011

är sista dagen för bidrag till
nästa nummer av

Lubba Runt

Sänd ditt bidrag till

Erling Magnusson
Kärngränd 157
162 46 Vällingby
08-760 41 95
mobil 070-5956780
erling_m@spangafolkdangille.se
eller
Torsten Höglund
torsten_h@spangafolkdangille.se

Spånga Folkdansgille

erbjuder gammeldans, gilledans och folkdans varje vecka under säsongen. Vi vill också öka intresset för svensk bygdekultur genom hantverk, folkdräkter, sång och musik. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Spånga Folkan. Gillet grundades 1976 och är medlem i Svenska Folkdansringen.

Vårt folkdanslag ger uppvisningar vid offentliga arrangemang och för företag och organisationer. Vi svarar för midsommarfirandet vid Spånga kyrka och Julmarknaden i Spånga Folkan. I samband med julgransplundringar och liknande festligheter leder vi ringdanser och lekar.

För våra medlemmar arrangerar vi resor inom och utom landet, danshelger och fester, allt för att främja sammanhållning och gott kamratskap.

Spånga Folkdansgille

c/o Gunnel Petersson, Elsbyvägen 66, 162 70 Vällingby

Danslokal: *Spånga Folkan, Spångavägen 353.*
Telefonvarare: *08-36 47 78*
Dansledare: *Sandra Finnermark 08-739 32 16*
Malin Lennartsson 08-85 81 06

Beställning av dansuppvisningar och lekledning:
Ove Jansson 08-645 98 45 eller telefonvararen 08-36 47 78

Postgiro 38852-0

Hemsida: <http://spangafolkdansgille.se>

Spånga Folkdansgille

har 2012 följande kontaktpersoner

Styrelse

Ordförande	Bertil Österlind	37 20 23	bertil_o@spangafolkdansgille.se
Vice ordförande	Ove Jansson	645 98 45	ove_j@spangafolkdansgille.se
Sekreterare	Angela Enfors	761 28 91	angela_e@spangafolkdansgille.se
Kassör	Margareta Klintholm	36 71 57	margareta_k@spangafolkdansgille.se
Ledamot	Eva Askberger	0171-51604	eva_a@spangafolkdansgille.se
Suppleant	Karl-Olof Dahl	38 81 49	karl_olof_d@spangafolkdansgille.se
Suppleant	Berit Lindth	760 39 55	berit_l@spangafolkdansgille.se

Sammanställande

Dans och musik	Ove Jansson	645 98 45	ove_j@spangafolkdansgille.se
Gilledans	Rune Forsberg	837 213 9	rune_f@spangafolkdansgille.se
Dräkt	Gunnel Petersson	760 99 55	gunnel_p@spangafolkdansgille.se
Team Basar	Eva Askberger	0171-51604	eva_a@spangafolkdansgille.se
Festkommittén	Margareta Warholm	795 84 08	margareta_w@spangafolkdansgille.se
Lubba Runt	Erling Magnusson	760 41 95	erling_m@spangafolkdansgille.se
Lokalkommittén	Kurt Aronsson	739 05 61	kurt_a@spangafolkdansgille.se
Resesektionen	Marianne Österlind	372023	marianne_o@spangafolkdansgille.se
PR-sektionen	Erling Magnusson	760 41 95	erling_m@spangafolkdansgille.se
Webmaster	Erik Enfors	761 28 91	erik_e@spangafolkdansgille.se