



Lubba Runt

Nr 3, 2010

<http://spangafolkdansgille.se>



Högtryck

Den sommaren skall vi sent glömma. Stenöknen i Stockholm brände som Sahara. Många har vittnat om att under de första veckorna i juli var det så varmt, till och med på kvällen, att det var svårt att dansa även på utedansbanor. Sen slog det om, regnet vräkte ner och tempen vid ostkustens bad sjönk ner till 15-16 grader. Trots pålandsvind. Omväxling förnöjer, sägs det.

Men före högtrycket från SMHI hade vi högtryck i dansen.

Det blev nytt rekord i midsommarveckan. Nio föreställningar och publikrekord för firandet vid Spånga kyrka. Endast tisdagen var dansledig, men då fick vi passa på att hämta björkris till den ståtliga midsommarstången.

I maj var det också full fart. Sju par dansade på vårt "nya" seniorboende mitt i stan. Ett trettiotal medlemmar besökte Istanbul och hann lagom hem till Eggebystämman. Och innan höstterminen riktigt kommit igång fick vi ännu en möjlighet att visa upp svensk danskultur för Vattenfalls utländska gäster.

Torsten, Inger, Siw och Erling

Kvartalsmötet 16 september

Mötet öppnades och Erik Enfors valdes till ordförande och Marianne Österlind till sekreterare. Dagordning fastställdes och avverkades i ordning.

35 medlemmar var närvarade. Samtliga kommittéer rapporterade sin verksamhet.

Kenneth meddelade ändring av datum för dans i kyrkan, nytt datum fastställdes till 14 november med träning den 13 nov. Denna ändring föranledde att även lingonris-plockning ändrade datum till måndagen den 15 november.

Marianne informerade om ändring av datum för kulturvandring till den 2 oktober.

Ordförande läste upp förslag från PR-kommittén. Beslutades att lägga in PR-kommitténs förslag på medlemssidorna så att förslaget blir åtkomligt för samtliga medlemmar. Styrelsen vill att medlemmarna skall ta ställning till förslaget och återkomma med synpunkter.

Inger W

Spånga Folkdansgille besöker historiska Istanbul som i år också är Europas kulturhuvudstad

13 - 17 maj besökte en grupp ifrån Spånga Folkdansgille Istanbul. Vi var 31 personer och för oss som var "nya" resenärer var det en fantastisk upplevelse.

Första dagen for vi på guidad rundtur. Vi besökte kyrkan Hagia Sofia från år 360 som idag fungerar som museum. Blå moskén och sultanens palats Topkapi var mycket intressanta. Den underjordiska vattenreservoaren från 500-talet trollband oss och vi blev visade var den omtalade basaren fanns.

Efter denna första dags smakprov på Istanbul "Gamla Staden" var det fritt fram att välja aktiviteter efter intresse och smak. Det var svårt eftersom utbudet var ofantligt. De flesta av oss gick ändå en runda på Grand Basar. Med 4000 små butiker under tak och med oräkneliga små gator och gränder var det helt omöjligt att hinna med ens en bråkdel. Några av oss gjorde ändå fina fynd.

En av resans höjdpunkter var en härlig heldagsutflykt på Bosporen som gav oss möjlighet att se staden ifrån vattnet. Båten tog oss fram till Svarta havet utmed Bosporens europeiska kust. Innan återfärden utmed den asiatiska kusten lade vi till vid en by för lunchuppehåll. De vackra trähusen låg precis vid vattnet. Många av husen var utrustade med båthus i källarvåningen.

Nya erfarenheter gjordes på restauranger, såväl moderna som små turkiska kvarterskrokar. Och vi förundrades alla över bönetroparna i arla morgonstund. Vi fick veta att det i alla dessa oräkneliga minareter var fysiska personer som var utropare. Vi var i alla fall några stycken som trott att det var datorstyrda röster, eller någon annan modern teknik.

Turkish Airline flög oss trevligt och lungt fram och tillbaka.

Stort TACK! till våra kamrater som planerade och arrangerade resan. Vi vet att det var mycket jobb nerlagt i förväg. Och från oss alla ett särskilt TACK till Marianne och Bertil som på plats i fyra dagar tog hand om oss och alla våra frågor.

Skrev gjorde Berit och Inger



Praktiskt med båten under huset



En av Istanbul's otaliga små basarer



Enorma utsmyckningar i Hagia Sofia



Gruppfoto

Foto Berit och Sonja

Väderkvarnen 5 maj

När jag hade mitt kontor vid Johannesplan gick jag ofta förbi. Det såg så trevligt ut på detta vård- och omsorgsboende på Brunnsgatan och det syntes att där finns en engagerad personal. Därför blev jag extra glad när vi fick erbjudandet att förgylla just deras fest med dans, musik och sång. Jai Herzing hade hittat oss på nätet och vi ställde upp med sju par och Trätakt inte att förglömma.



Gott om plats på dansgolvet för att dansa in på en stor ring.

Eina och Kenneth hade satt samman ett program med sexton danser i fyra block. Varje block inleddes med musik: Hässelbysteppen, Johan på Snippen, Sunnanö och gånglåt från Äppelbo. Mellan blocken bjöd vi på sång och dräktvisning. Dansprogrammet inleddes som vanligt med Annas visa och sedan rullade det på med schottis, hambo, polka, vals och avslutades med dans och lek där gästerna deltog, även några i rullstol. Efter många applåder och en knapp timme blev det dags att ställa upp framför scenen och tacka publiken. I gengäld fick vi alla en röd ros att ta med hem som minne av denna roliga eftermiddag. Vi kommer gärna tillbaka.

Erling



Både personalen och gästerna tog emot oss med stor värme

Eggebystämman 29 maj

Spelmansstämman var i stort uppbyggd på ett traditionellt sätt med allspel, buskspel, estradspel och så Spånga Folkdansgilles dansuppvisningar. Stämman inleddes med rundblåsning på näverlur och senare under dagen visade Ann-Marie Sundberg - rikspelman på näverlur - hur man använder lur och horn.

Vädret var inte välkomnande för spel och dans utomhus så den stora ladan fick bli estrad och danslokal med ett lättdansat golv. Det blivande midsommarprogrammet visades med bl a Pallschottisen som utlöste många fnissningar och skratt.



Midsommardansen 2010

Midsommartid är för Spånga Folkdansgille lika med en dans, dans och ännu mer dans, som avslutas i en veckas turné. En turné vi med glädje genomför då vi oavbrutet förplägas med jordgubbar i alla dess former: jordgubbar doppade i choklad, skivade jordgubbar med chokladkaka, jordgubbar i och på tårter och läskande drycker därtill.

Våra eminenta dansledare Kenneth och Eina hade som vanligt komponerat ett varierat och trevligt dansprogram. Nio äldreboenden fanns på årets midsommarschema med tisdagen som enda dansfri dag. Premiären begicks på Rådans äldreboende i Sol-lentuna och avslutades sedvanligt på Josephinas äldreboende i Blackeberg. Vi hade ännu fler förfrågningar kan förtäljas, men dygnet har bara 24 timmar...

Foto Björn K



Årets innovation och stora shownummer var *Pallschottisen*. En dans som importerats från Blekinge och som framfördes på alla dansgolv där det över huvudtaget var möjligt. Vi väljer att tro att publiken uppskattade denna annorlunda, något "frivola" (?) och frejdiga danslek. Kenneth informerade varje ny publik om att: Så här gör man i Blekinge och ämnar man sig åt det hållet bör pall medföras.

Vi börjar bli riktigt skickliga i att inta allehanda dansgolv med ett proffsigt leende. Men nämner någon Fristad... ja då är leendet svårsläckt: vilken rymd, vilket glid, vilken svikt får vi inte i steget på dessa tiljor. Och två dagar i rad är vi välkomna att där svänga kjolarna, visa älgskinnshyxorna och lyfta på hatten innan vi bjuds på jordgubbstårta. Mmm!

Den publika uppskattningen under midsommarveckans turné värmer oss lika mycket som den strålande solen. Den som inte kan klappa takten med händer och fötter kanske kan sjunga med i de kända melodierna eller med blicken visa att detta varit en uppskattad tradition under ett långt liv.

Och vi uppskattar verkligen att bli inbjudna till alla äldreboendens midsommarfirande, att få bidra med en "lille smule" guldkant. Det är ett privilegium blandat med ett visst mått av vemod. Ett vemod vi dock snabbt tar udden av, när vi avslutningsvis bjuder upp dem som önskar till dans. Vals och schottis kan de flesta och Trätakt får ofta spela på övertid då ingen vill lämna dansgolvet. I Nockeby övergick till och med valsen i bugg när spelemännen kom loss i "Five foot two". Allt för att Kenneth avslöjade basisten Hasse Rutas årliga jazzseanser i New Orleans.

Bugg i folkdräkt kallar jag vår tids traditionalisering!

Marianne Österlind

Rådans äldreboende 21 juni kl 13.00

Finns det hjärterum så finns det stjärterum. På Rådans äldreboende är det inte så mycket plats att spela och dansa på. Fördelen är att publiken kommer nära och får fin kontakt med musikanter och dansare. Stort är däremot smörgåsbordet som bjuds efteråt. Där är minsann inte bara jordgubbstårta.



Brommagården 23 juni kl 12

Solen sken och en laber bris gjorde att flaggorna fladdrade när Spånga Folkdansgille för femtonde gången dansade på Brommagården och för femtonde gången blev bjudna på jordgubbar doppade i choklad. Vi kommer gärna tillbaka den sextonde gången och den sjuttonde... Vi har alltid känt oss välkomna till den glada stämningen, de positiva gästerna och de anställda på Brommagården.

Fristad 23 juni och 24 juni kl 13.30



På Fristad har vi dansat många gånger men aldrig har publiken sett något som Pallschottisen (ovan). Bland gästerna återfann vi Börje Carlsson (till vänster på bilden nedan) som kört speedway, motocross och isracing under en stor del av sitt 92-åriga liv.



Paula Carlsson, som fyllde 100 år i februari, har bott på Fristad i 13 år. Hon gillar att prata med Kenneth.
Foto Torsten och Kenneth



Skoga 24 juni kl 15

Skoga har en särskild plats i våra hjärtan. Här leder Trätakt inmarschen med midsommarstången, som vi sätter upp på den stora, soliga altanen.

Hasse K kontrollerar med vant öga att den står lodrätt och snyggt. Och inte är det något fel på hans dansstil heller även om det var tungdansat på stenplattorna i den stekheta solen.



Foto Torsten och Kenneth

Nockeby 24 juni kl 18.15



Vi känner oss alltid extra välkomna till det stora dansgolvet i Nockeby. Här är nio damer i långa kjolar som laddar upp i långa soffan inför dansen.



Sen blev det en prydlig sextur med Marianne, Len-Marie och Karin i främsta ledet.
Foto Torsten och Kenneth

Kista midsommarafton 25 juni kl 13

Midsommaraftonens första dansuppdag är Kista äldreboende. Här sitter de flesta i den förväntansfulla publiken på plats när dansarna anländer, de klappar händer och är glada när vi svänger runt på det fina men något trånga dansgolvet. Både dansare och musiker tycker det känns bra med förfriskningar innan vi hastar vidare till nästa dansuppträdande.



Spångaängen 25 juni c:a 15



Efter hämtningen av björkris på Stava bjöd Siw på lunch..

Foto Sonja A



Ett originellt exempel på alla skyltar som lockade rekordpublik till Spånga kyrka.

Foto Björn Johansson



Hasse K och Hasse L fick motta en Orrefors-skål med folkdansmotiv som tack för sina enastående insatser i lokalkommittén och många andra funktioner under så många år.

Foto Torsten H



Först och främst är det barnens fest. Att smycka stängen med blommor är jättekul och samtidigt få en blomsterkrans i håret.

Foto Hans Kündig



Det var sväng i kjolen och kram, kram på stolen till publikens stora glädje och uppmuntrande applåder.



Men vad vore en dansföreställning en midsommar utan midsommarhambo



Dansen kring den stora, pyntade stängen gick i femdubbla ringar. Några små grodor var så små att de fick hoppa mellan pappas ben.

Foto Hans Kündig

Till hemslöjdstombolan var det ständig ström av förhoppningsfulla. Mjuka djur är alltid en favorit, det finns ju barn och barnbarn som blir glada över en sån vinst. Vid standet intill stod barnen i kö för att vinna på chokladhjulet.



Foto Hans Kündig

Josephina 25 juni kl 16.30

Den sista dansen på vår midsommarturné var som vanligt på det trivsamma Josephina-hemmet. Många år har vi dansat ute på gräsmattan, men denna gång jagade regnet in oss. Där blev det ganska trångt, men allt gick ändå bra, utom Midsommarhambon, som även vi hade svårigheter att känna igen. Men Kenneth löste problemet elegant genom att förklara att "Nu ska vi ge ett extranummer: Midsommarhambo." Denna gång gick det bra och vi njöt tacksamt och med gott samvete av det rikliga festbordet.



Midsommarens efterfest hos familjen Österlind

Midsommarfirandet på Spånga prästgårds gräsmatta kräver ett väl genomarbetat lagarbete. Efter väl förrättat värv kändes det skönt att få koppla av i den vackra gamla trädgården i Bromma. Många hörsammade inbjudan, god mat äts varvat med mycket sång, glada skratt och trevlig samvaro.

Tack Bertil och Marianne för ett mycket trevligt initiativ.

Inger W

Vattenfallsgäster på Nynäs Havsbad

Vattenfall måste gilla oss för nu var det tredje gången vi blev tillfrågade om vi ville dansa för utländska gäster på konferens, denna gång i Nynäshamn. Det var den 7 september, dagen efter terminsstarten, så programmet fick bli mycket av det vi dansade i midsommar. Det var en härlig kväll som sju par och Trätakt anlände till det mysiga hotellet i god tid. Våldigt god visade det sig eftersom programmet låg efter med c:a en timme. Så länge det var ljust ute kunde man njuta av utsikten och båtlivet, men sedan blev väntan lite lång trots att vi fick kaffe och skorpa.

Klockan 21.00 hade gästerna ätit färdigt och Trätakts inledningsmusik fick dem genast med på noterna. När vi sedan dansade in till "Annas visa" var uppskattningen i topp. Det var mest män men även några kvinnor från 14 olika nationer, som tittade på oss. De flesta kom från olika afrikanska länder men även Japan, Kina och Thailand. Tolken, som skulle förklara lite om våra dräkter, kommer själv från Leksand. Sedan fick Kenneth förklara vad vi dansade t.ex. genom att presentera Kalle Dahl när vi dansade "Calle P" och översätta "Talgoxen" till "Little bird". När vi skulle lära ut schottis blev det många glada skratt. Ingen var nödbedd att åtminstone försöka och med lite träning så... Tolken ville absolut att alla skulle dansa "little frogs are funny to watch" och det blev både grodor, grisar och elefanter. När vi dansade ut fick vi gänget med oss i "Annas visa".



Foto Torsten

Nu var timmen sen och efter fotografering och inspektion av musikernas instrument samt lite mingel ville vi avsluta denna härliga danskväll och styra kosan hemåt i natten.

Angela

Dräkt



Du kanske behöver laga eller sy något nytt plagg till din dräkt. Vi kan hjälpa till med lättare instruktioner.

Föreningens dräkter behöver också en genomgång och eventuellt lite lagningar.

Ni som vill sy en sekelskifteskjol kan komma ner och rita av mönster.

Detta kommer att ske torsdagarna den 28 oktober och 25 november klockan 19-21 i lokalen.

Dräktsektionen

Julmarknaden – två månader kvar!



När du läser detta har Basar-gruppen redan haft sin första arbetsträff, men det finns många chanser kvar att göra en insats för hemslöjdsbordet. Har du egna idéer eller vill du veta vad du kan sätta igång med bums, ring Eva 0171-516 04 eller mobilen 0761 204 836 eller skicka e-post till

eva_a@spangafolkdangille.se.

Ta fram almanackan och skriv in de tre kommande basarträffarna: 19 oktober, 2 och 16 november! Hemskt mycket välkommen.

För alla medlemmar: Lördagskurs i polskedans

Lördagen den 16 oktober kl 10-14 får du lära dig två häftiga och roliga polskor under ledning av Ingemar Ramström, Rørospols och Gränspolska. Vi håller till i danslokalen. Avgift 100 kr. Om du inte redan har anmält dig ta snarast kontakt med Kenneth tel 760 18 12 eller e-post kenneth_o@spangafolkdangille.se. Som någon sagt:

*Rørospols kan beskrivas som en blandning av
bugg, tango, slalom och segling!*



VÄLKOMMEN TILL
HÖSTFEST

på restaurang Källaren
Torsdagen 2010-10-07

KL. 19.00

ADRESS: Våra lokaler i Spånga Folkån

Folkdansgudstjänst i Spånga kyrka



Söndagen den 14 november kl 11 är det åter dags för folkdansgudstjänsten i Spånga kyrka då Trätakt spelar till dansen och även några låtar tillsammans med kyrkans musiker. Kom i god tid eftersom kyrkan brukar vara fullsatt.

Glöm inte att anteckna i almanackan

Eftersnack



Så har då höstterminen kommit igång med en rivstart. Som framgår av detta nummer av "Lubba Runt" har vi redan haft en uppvisning för Vattenfalls gäster och börjat öva för Spånga Kyrka. Team Basar är igång med förberedelserna för vår Julbasar helgen före första advent. Styrelsemöte och kvartalsmöte har vi också hunnit med, samt konstaterat att höstprogrammet redan spruckit på två punkter. Nya datum gäller för Kyrkan och kulturvandringen.

Vi som deltagit i folkdansträningen på måndagar kan glädjande konstatera att tre nya dansare har kommit för att pröva på. Vi får hoppas de fått blodad tand och vill fortsätta med oss. Medlemsrekrytering och föryngring är två frågor

styrelsen måste prioritera för framtiden. Goda idéer och uppslag välkomnas å det varmaste. En punkt på dagordningen i detta arbete är en kommande återträff med Sollentuna Folkdansgille och Kulturella Folkdansgillet den 3 oktober.

Nu i höst får vi också uppleva lite förändringar på dansgolvet. Eina och Kenneth kommer att få lite efterlängtat avlastning i arbetet med att få oss att röra kropp och fötter i takt, med rätta steg och turer. Malin och Sandra kommer att hjälpa till och ansvara för programmet till julbasaren och julgransplundringarna. Vi var några stycken försökskaniner hemma hos Malin i slutet av augusti för att testa idéer och komma med synpunkter. Det verkar bli ett toppenprogram.

Närmast på agendan står hyresförhandlingar, kulturvandring, höstfest och polskkurs i nu nämnd ordning. Det är bara att hoppas det faller väl ut så jag kan njuta av fest och kurs, något jag ser fram emot. Ta chansen att lära Röros och Gränspolska under ledning av den mycket kunnige och inspirerande Ingemar Ramström (med argusögon).

Vi ses på dansgolven

Bertil



Lite kom ihåg

Oktober

02, 11:00 Lördag Kulturvandring. Stortorget
Gamla Stan

07, 19:00 Torsdag Höstfest i lokalen

16, 10:00 Lördag Kurs i Gränspolska / Rörospols
med Ingemar Ramström, 10-14

19, 19:00 Tisdag Basarträff

28, 19:00 Torsdag Dräktmöte

November

02, 19:00 Tisdag Basarträff

11, 19:00 Torsdag Kvartalsmöte

13, 09:00 Lördag Extra träning för
folkdansgudstjänsten, 9-12

14, 11:00 Söndag Folkdansgudstjänst i
Spånga kyrka

15, 11:00 Måndag Lingonrisplockning

16, 19:00 Tisdag Basarträff

18, 19:00 Torsdag Tillverkning av lingonriskransar

20, 10:00 Lördag Förberedelse för Julmarknaden

21, 12:00 Söndag Julmarknad

22, 19:30 Måndag Manus Lubba Runt nr 4

25, 19:00 Torsdag Dräktmöte

29, 19:30 Måndag Utgivning Lubba Runt nr 4



Lubba Runt

NR 3 SEPT 2010, ÅRGÅNG 34

är medlemsbladet för
Spånga Folkdansgille

Redaktion

Torsten Höglund
Erling Magnusson
Siv Magnusson
Inger Westlund

Reproduktion

Torsten Höglund



22 november 2010

är sista dagen för bidrag till
nästa nummer av

Lubba Runt

Sänd ditt bidrag till

Erling Magnusson

Kärrgränd 157
162 46 Vällingby
08-760 41 95

mobil 070-5956780
erling_m@spangafolkdansgille.se
eller

Torsten Höglund
torsten_h@spangafolkdansgille.se

Spånga Folkdansgille

erbjuder gammeldans, gilledans och folkdans varje vecka under säsongen. Vi vill också öka intresset för svensk bygdekultur genom hantverk, folkdräkter, sång och musik. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Spånga Folkan. Gillet grundades 1976 och är medlem i Svenska Folkdansringen.

Vårt folkdanslag ger uppvisningar vid offentliga arrangemang och för företag och organisationer. Vi svarar för midsommarfirandet vid Spånga kyrka och Julmarknaden i Spånga Folkan. I samband med julgransplund-ringar och liknande festligheter leder vi ringdanser och lekar.

För våra medlemmar arrangerar vi resor inom och utom landet, danshelger och fester, allt för att främja sammanhållning och gott kamratskap.

Spånga Folkdansgille

c/o Gunnel Petersson, Elsbyvägen 66, 162 70 Vällingby

Danslokal: *Spånga Folkan, Spångavägen 353.*
Telefonvarare: *08-36 47 78*
Dansledare: *Kenneth Olofsson 08-760 18 12*
Beställning av dansuppvisningar och lekledning:
hos Kenneth 760 18 12 eller på telefonvararen 36 47 78

Postgiro 38852-0

Hemsida: <http://spangafolkdansgille.se>

Spånga Folkdansgille

har 2010 följande kontaktpersoner

Styrelse

Ordförande	Bertil Österlind	37 20 23	bertil_o@spangafolkdansgille.se
Vice ordförande	Ove Jansson	645 98 45	ove_j@spangafolkdansgille.se
Sekreterare	Angela Enfors	761 28 91	angela_e@spangafolkdansgille.se
Kassör	Margareta Klintholm	36 71 57	margareta_k@spangafolkdansgille.se
Ledamot	Rune Forsberg	37 21 39	rune_f@spangafolkdansgille.se
Suppleant	Karl-Olof Dahl	38 81 49	karl_olof@spangafolkdansgille.se
Suppleant	Gunnel Petersson	760 39 55	gunnel_p@spangafolkdansgille.se
Adjungerad	Eina Olofsson	760 18 12	eina_o@spangafolkdansgille.se
Adjungerad	Kenneth Olofsson	760 18 12	kenneth_o@spangafolkdansgille.se

Sammanställande

Dans och musik	Kenneth Olofsson	760 18 12	kenneth_o@spangafolkdansgille.se
Dräkt	Kristina Petersson	760 99 55	kristina_p@spangafolkdansgille.se
Team Basar	Eva Askberger	0171-51604	eva_a@spangafolkdansgille.se
Festkommittén	Rune Forsberg	37 21 39	rune_f@spangafolkdansgille.se
Lubba Runt	Erling Magnusson	760 41 95	erling_m@spangafolkdansgille.se
Lokalkommittén	Kurt Aronsson	739 05 61	kurt_a@spangafolkdansgille.se
Resesektionen	Marianne Österlind	372023	marianne_o@spangafolkdansgille.se
PR-sektionen	Erling Magnusson	760 41 95	erling_m@spangafolkdansgille.se
Sånggruppen	Eina Olofsson	760 18 12	eina_o@spangafolkdansgille.se