

Hagabergs folkhögskola, Södertälje och Antroposoferna i Järna

15-16 maj 2004

Möt våren i Södertälje! Det var uppropet inför danshelgen 2004. Platsen var Hagabergs folkhögskola, som ligger i ett vackert parkområde vid Södertälje kanal. Vårvädret var strålande, men det blev inte många minuter att njuta av det eftersom vi dansade så flitigt. Vi installerade oss i trevliga dubbelrum, där folkhögskolans elever i vanlig fall kamperar.



Vi hade planerat att träna i den stora gymnastiksalen, men fann att golvet skulle bli alltför segt för alla våra snurrar och hopp. I stället drog vi in i den största lektionssalen, som hade ett trägolv, som dock så småningom skulle visa sig vara ganska hårt i stället. Men det kände vi inte förrän på kvällen.

Middagen serverades i stora matsalen i samma hus. Temat var "Norrländ" och alltså fick vi renkalvfilé och hjortron-parfait. Det blev sen kväll i baren med allsång och musikunderhållning av Trätakt, som tyvärr inte kunde stanna till nästa dag eftersom de skulle spela till en folkdans-gudstjänst vid söndagens högmässa.

Söndagens förmiddagsträning avslutades vid elvatiden. Sedan gällde det att packa och städa och kl 12 samlades vi för att åka vidare till Järna där vi skulle lära oss något om Antroposofernas idéer och verksamhet. Antroposoferna driver den tredje största arbetsplatsen i Södertälje med många inriktningar: handelsträdgårdar, mejeri, kvarn, stenhuggeri, jordbruk med biodynamisk odling. Mest känd är väl Vidarkliniken, ett sjukhus där patienterna får konventionell vård kompletterad med naturläkemedel och terapi. Antroposofernas grundläggande idé är att leva i harmoni med naturen. Det visar sig på många olika sätt. Maten bygger på ekologiska och biodynamiska råvaror, husens arkitektur (de flesta ritade av Erik Asmussen) är rund, mjuk och omväxlande, färgerna är pasteller, avloppsvattnet renas i ett unikt bäck- och dammsystem.

Det blev ett lärorikt besök och en inblick i ett livsmönster, som vi inte möter var dag.



Deltagare i Hagaberg: Sonja och Kurt Aronsson, Eva Askberger, Kalle Dahl, Angela och Erik Enfors, Rune Forsberg, Birgitta och Torsten Höglund, Iréne och Ove Jansson, Marianne och Björn Kjellander, Margareta och Lars Klintholm, Siw och Erling Magnusson, Eina och Kenneth Olofsson, Gunnel Petersson, Kristina Petersson, Solveig Spjut, Sven Erik Ervenhag, Siv Vidén, Birgitta Weiss, Bertil Andersson, Rigmor Westerdahl. Trätakt med Stig Larsson, Tor Lundin, Yvonne och Carl-Hanrik Österberg, Ulla och Hans Ruta.