



Spånga kyrka 2007

Foto Björn Johansson

Lubba Runt

Nr 3, 2017

<http://spangafolkdansgille.se>

Jubileum i kyrkan

Nu är det bestämt. Den 29 oktober dansar vi för tjugonde året i rad i Spånga kyrka. Det första året möttes vi av lite tveksamhet, men vi fick starkt stöd av Jan Folksén, som ledde "våra" gudstjänster i många år och bidrog till att kyrkan fylldes till sista plats varje gång. Jan gick tyvärr bort i juli, men hans minne lever kvar och vi fortsätter dansa i hans kyrka.

Vårt samarbete med kyrkan har långa anor. Redan innan vårt gille hade börjat i lågstadiet, vi var bara fem år, ledde vi den första midsommardansen i den soliga slutningen norr om Spånga kyrka. Bara tre år senare tog vi hand om hela midsommarfirandet. Så har det fortsatt genom 33 år. Kyrkans organisation har förändrats, arrangemanget har flyttat till prästgårdens trädgård, nya dansare och dansprogram har tagit vid, men traditionen lever vidare ännu i många år hoppas vi.

I år har vi startat något, som vi hoppas ska blir en ny tradition: folkdans i S:t Thomas, Vällingby, i kyrkans vackra, stilrena trädgård. På sidan 7-8 kan du läsa hur det gick.

Det är något alldeles speciellt med folkdans i kyrkorummet. Lugnet, sinnestämningen, det kulturella samförståndet. Det vill vi gärna bevara.

Torsten, Marianne, Inger, Siw och Erling

En sommarresa på Kinda kanal

Den 16 juni möttes vi vid 8-tiden, c:a 30 personer på Värsta allé. Bussen med Hasse som chaufför avgick precis 8.30 och tog oss ner genom vackra Sörmland till Blommenhof, där det serverades kaffe med frukostfralla. En duktig guide från Sällskapsresor berättade anekdoter och fakta om sevärdheter utefter färdvägen.

Vi fortsatte söderut mot Linköping, tog av vid Lingham, for genom vacker försommarnatur, förbi välordnade gårdar vidare på smala krokiga vägar. Bussen slingrade sig fram mot Slattefors där vi klev av och väntade på kanalbåten M/S Kind. Den var just då i Hjulsbro på väg mot oss i Slattefors.

Vi klev ombord och blev genast placerade vid matbord och serverade lax med tillbehör samt kaffe med bulle. Mätta njöt vi av lugnet, betraktade naturen, kanalen, slussarna, hus, gårdar och kyrkor.

Vi slussade genom en sluss i Sturefors, två slussar i Hamra, samt fyra slussar i Hovetorp. En slingrande, lummig, vacker sträcka, där vi kunde stiga av och vandra 500 meter, en liten bit av Östgötaleden, och sedan stiga på igen. Båten fortsatte mot Brokind, den sista slussen, mycket smal – bara 4 cm till slusskanten på var sida om båten – och högst belägen.



Foto Torsten

Slutstationen var Rimforsa, där vi fick en kort promenad, med några få regnstänk, mot vår väntande buss. Chaufför Hasse körde oss tryggt genom Östergötland upp mot Södermanland, guiden berättade om sevärdheter, vi slumrade till en stund och snart var vi i Nyköping för en kort bensträckarpaus, innan vi fortsatte hem mot Spånga.

Hemresan kändes kanske lite lång, efter en lång dag med mycket intryck för både kropp och själ, mycket prat och trevlig samvaro. Men det var det väl värt, för allt vi fått uppleva! Vi hade också tur med vädret.

Tack till Desirée och Birgitta som anordnat resan!

Ebba



Midsommarfirande 2017

Lekledning på förskolan SOLSTRÅLEN

Efter att ha vaknat mitt i natten av ett strilande regn bad jag en stilla bön till vädergudarna, att vi inte skulle behöva ställa in morgondagens lekledning med de positiva, roliga och nyfikna barnen på Solstrålen i Hjulsta. De är ju våra värdefulla framtidshopp att hålla danslekarna vid liv.

Och vi blev bönhörda! Vi hjälptes åt att placera ut ljudet så alla instruktioner skulle höras och klockan 10 började långdansen. Då var redan de yngsta barnen på plats närmast stängen och våra dansare Lars-Erik, Ann-Marie, Carl, Marina och Erik kunde koncentrera sig på att hålla ihop ytterrigen. Barnen var disciplinerade och duktiga både på att hoppa groda, spela basfiol, slinka hit och dit och in och ut och raska över ängen. Trätakts fina ackompanjemang till Angelas sång hördes över den lutande gräsmattan och efter repetition av några danser gick det riktigt bra. Raketen fick göras tre gånger för att alla skulle bli nöjda.



När spänningen släppt kom barnen och kramade om oss spontant och Trätakt spelade några barnvisor, som de dansade till. Medan vi fick kaffe med kex berättade pedagogerna att de inte bjudit in grannförskolor i år eftersom de hade många nya barn. Det kändes i ringarna också att det var lättare att hantera och blev nästan roligare att dansa. Solstrålen har musik, sång, rörelse och dans som inriktning och de övar varje måndag, så dagens danslekar var inte helt obekanta. Det finns hopp för framtiden!

Det känns som vi gjort en uppskattad insats och pedagogerna önskade oss välkomna 2018.

Tack regnets gudinna Fjorgyn att du förstod!

Angela

Norrgården i Sollentuna 21 juni kl. 14.30

Onsdagen 21 juni var vi inbjudna till Norrgården vid Sollentuna gamla kyrka för att dansa för de boende där. Vi var 12 dansare och ett fulltaligt Trätakt och vi fick visa att vi kan dansa på alla underlag och även i det minimala utrymme som Norrgården kunde erbjuda, vilket kanske framgår av bilden. Somliga påstod att vi inte dansat där förut men efter att ha kollat i våra handlingar visade det sig att Gillet varit där tre midsomrar i det förflutna. Efter att, stundtals övervakade av en drönare, ha dansat Annas visa, Stockholms schottis, Fjärilen, Ingridis hambo, Trekarlspolska, Ransätersvalsen, Gustafs skål, Polka från Bohuslän och visat upp våra dräkter undfågnades vi med kaffe och traditionell jordgubbstårta.

Lars-Erik



Erik på väg att knycka alla damerna i Trekarlspolskan

Foto Lars-Erik

Brommagården den 22 kl 12.00



Ingrids hambo



Treparspolska

Foto Birgitta H

Åssä sken solen över vår lilla värld igen, liksom den gjort varje onsdag i midsommarveckan, de senaste femton åren. Nu väntar vi oss inget annat och molnen avvaktar vänligt sitt intåg till något senare på eftermiddagen.

De boende med gästande familjer, samlades runt "dansgolvet" i grandungen. I bakgrunden väntade dem sedan vackert dukade bord med en midsommarlunch, som jag vet smaksattes med nyplockade örter från trädgården.

Så spelade Trätakt upp och vi dansade in till Annas visa på två led, från var sitt håll. Som tur var möttes vi där vi skulle, i mitten. Vi hade även helt klart för oss att "fronten" var mitt emot musikerna, ungefär vid den tredje granen från höger...

Men hur kristallklar rumsuppfattningen än är, så finns det annat som kan störa koncentrationen. Till exempel att Sivs röda schal fastnade i Torstens skjortknapp, så att Birgitta trodde sig ha hamnat i en tjurfäktning när hon skulle porta i Fjärildansen. Ett visst kaos muntrar ju ofta upp publiken, så vi kan tacka försyner för denna lilla extra underhållning.

Gustafs skål och Fjärildansen hade övats till, trodde vi, fulländning. Ända dit nådde vi nog inte trots allt, men vi hoppas att vår publik ändå såg att det var uppställningsdanser.

Trekarlspolskan får även den räknas som uppställningsdans, men med en något mer burlesk framtoning, där fridstöraren Erik flitigt flirtar in sig hos damerna och till slut drar iväg med dem i en långdans. Kvar står tre långnästa kavaljerer med verkningslöst höttande nävar. Så kan det gå...

Vi brukar avsluta vår uppvisning med att bjuda upp publiken till en stilla vals. I år ville riktigt många ur publiken pröva sina danstalanger. Min kavaljer, en inbjuden familjemedlem, uttryckte sin glädje både över våra återkommande midsommardanser, men även över hur bra Brommagården fungerar som äldreboende, trivseln är påtaglig.

Den påtagliga trivseln känner även vi som dansare och musiker. Vi ser fram emot nästa års soliga Midsommar-onsdag, som märkligt nog brukar sammanfalla med säsongen för chokladdoppade jordgubbar...

Marianne Ö

Afton i trädgården S:t Thomas kyrka 21 juli

Onsdagen den 21 var dagen då det skulle ske... Spånga folkdansgille och Trätakt skulle ses i en Afton i trädgården!

Afton i trädgården är en musikserie i St Tomas, Vällingby församling. Så som det låter handlar det om en afton i kyrkans klosterlika trädgård.

Under midsommarveckan är det som bekant bråda dagar för gillet och för Trätakt. Som yrkesarbetande är det svårt att vara med under veckan med alla uppvisningar och lekledningar, men nu när gillet skulle komma till min arbetsplats gick det ju inte att låta bli. Dock skulle baciller och feber sätta stopp för undertecknads medverkan. Marianne fick som ersättare hoppa in med kort varsel. Som anställd hittar jag i kyrkans vrår och kunde ändå se uppvisningen utan att riskera att smitta alla.

När det hela började hälsade en av församlingens musiker, Mats Stenlund alla hjärtligt välkomna. Gillet stod för en rad väl inövade danser så som Trekarlspolska, Gustafs skål, Fjärilen, Ransättersvalsen, Ingrids Hambo för att nämna några. Trätakt som tidigare på dagen spelat till dansen runt församlingens midsommarstång förgyllde kvällen med några instrumentala låtar. Vid väl valda tillfällen presenterade föreningens ordförande Bertil gillet lite närmre och berättade om vår verksamhet. En liten men ack så uppskattad dräktpresentation passade också i kvällens program.

Jag upplevde programmet varierat, tilltalande och uppskattat. I den gröna trädgården var det väldigt vackert med dräkterna och midsommarstången för att få en föraning om midsommar. Jag såg uppvisningen på håll, vilket var spännande eftersom jag varit med i repetitionerna. De moment som vi övat extra satt galant!

Gustafs skål gick som en dans ☺, samtidigt som andra kritiska moment dök upp, så vi har lite att gnugga vidare på i höst. Det slog mig att så rolig som trekarlspolskan var ska vi visa att alla danser är!

Som avslutning läste Mia Fors en midsommarbön. Därefter dansade och sjöng gillet "Välsignelsedansen. Känslan och innerligheten var påtaglig!

*Må Guds kärlek välsigna dig
må hans frid fylla din själ
må Guds närvaro lysa i ditt hjärta
nu och för evig tid!*

Alla dansare i SFG och Trätakt, jag är stolt över att vara en del i detta sällskap. Ni är mina idoler!

Allt gott! *Sandra*



Trätakts andra uppdrag denna dag i trädgården S:t Thomas kyrka

Foto Birgitta P

Fristads äldreboende 22 juni kl 14.00

Det traditionsrika dansuppträdandet på Fristads äldreboende kunde även i år ske i god ordning och inför en tack-samt uppskattande publik.

Årets midsommarprogram var varierat och fartfyllt, och krävde god fysik och kondition.

Fristads utmärkta dansgolv är så lättdansat och behagligt. Ett trevligt inslag är att Bertil presenterar våra landskapsdräkter som sträcker sig från södra till norra Sverige.

Våra härliga musikanter Trätakt spelade midsommarmusik så att det spratt i benen på den nya Attendo-personalen. "Vi ville också dansa med" tyckte man. Roligt och härligt att musiken berör och engagerar. Efter fullgjort dansprogram serverades kaffe med tårta som uppskattades av alla.



Trekarlspolska, Erik dansade ut med alla damerna.
Foto Birgitta H

Inger W

VÅRT VÄSTERORT: Glädjespridare i folkdräkt



■ SPÅNGA FOLKDANSVILLE. Sådär glada var Spånga folkdansgille efter att de hade uppträtt för de boende på Fristad servicehus i Bromsten, dagen innan midsommarafton.

FOTO: SOFIA WHITE

Skoga Omsorgsboende den 23 juni kl 13.30

Jungfrudansen är en förpliktigande adress i Solna för en dansuppvisning. Ett inte längre så jungfruligt gäng dansare från Spånga hade det ärofyllda uppdraget att förgylla var-dagen på äldreboendet Skoga på Jungfrudansen. Just denna tisdag i midsommarveckan lyste solen extra fint. Det var inte första gången, vi har varit här åtskilliga gånger, och våra besök är välkomna, av mottagandet att döma.

Sex par dansare var vi denna gång, och fyra spelmän ur Trätakt beledsagade oss.

Som seden bjuder på Skoga är det vi Spånga-dansare som bär in och reser den fint lövade och klädda majstången på sin förberedda plats mellan betongplattorna.

Vårt dansprogram, som Malin komponerat, rönt stor uppskattning hos publiken. Många anhöriga till de boende på Skoga var på plats dagen till ära.

Säkert gällde en stor del av applåderna spelmännen i Trätakt och vår egen för detta tillfälle väl samman-satta sångkör. Den något lutande majstången störde inte dansandet nämnvärt, även om Trekarlspolskan blev något inklämd.

Efter väl genomfört dansande och vederbörlig avtackning blev vi in-bjudna till fika i personalrummet. Den traditionella midsommartårten, med färska jordgubbar och äkta vispgrädde, är en fin tradition på Skoga. Tack för den!

Vi ser fram emot att komma till-baka nästa år!

/christer



Hasse Ruta spelar nyckelharpa och Erik och Angela med Rune i bakgrunden dansar



Här dansar Rune och Angela med Karl W i bakgrunden och hela Trätakt finns med på bilden

Midsommarafton på ängen vid Spånga Kyrka



Chokladhjul och kaffekokare inför anstormningen



Foto Torsten och Carl W



Majstången pryds med blommor ...



...är färdig att bäras fram



och resas

Foto Rimsky Acuña



Kyrkoherde Jerker Alsterlund och kyrkomusiker Karin Wallin och Ingrid's hambo Foto Carl W

Midsommararrangemangen – på Ången och med dans på olika boenden – är vårt största åtagande under året. På något sätt får vi ihop det, men jag upplever att startsträckan blivit brantare. Mer om det nedan.

Ett spänningsmoment vi gärna klarar oss utan är risken för regn. Med ihållande regn kommer kanske bara de närmast sörjande och allt arbete blir förgäves. Är det uppehåll blir det fler besökare och många leenden.

En av våra nya medlemmar uttryckte beundran av hur väl vi organiserat arbetet och hur snabbt tälten och borden kom på plats. Stången kläddes och blev lika fin som alltid.

Allt arbete som gjorts av basarsektionen imponerar varje år. Så även de flitiga bagarna i Gillet. Ljudanläggningen spred fin musik – hur kunde vi klara oss utan den tidigare år?

Alla besökare, som gradvis fyllde ången, är belöningen för allt arbete. Och alla leenden under danslekarna och när vi dansar. Trätakts fina musik, och det oändliga tålmod de har under alla träningar är en av grundpelarna för vår verksamhet.

Vårt midsommarfirande avlöpte med bravur och det sprider glädje bland besökare och hos oss själva.

Genom att i god tid per mail svara på en enkät liknande den jag delade ut i pappersform får vi en bra överblick över förutsättningarna för att ro iland arrangemanget. Det är värdefullt att veta om man kommer att vara bortrest, om man kan baka och om man kan vara med på ången. Med bra indata kan planeringen vara klar minst en månad innan midsommarafton.

Carl Warholm

Josephinahemmet, midsommarafton kl. 16.30



Först hade vi vår uppvisning ...



... sedan dansade vi med åskådarna.

Foto Birgitta H

Josephinahemmet i Blackeberg fick som vanligt avsluta Midsommarveckans dansuppvisningar. Här vet vi att vi möts av ett dansvänligt golv, oavsett om vi är inne i matsalen eller ute på terrassen.

Vår publik satt redan och väntade på den prunkande terrassen, som är fylld av blomsterlådor och spaljéer där växterna verkligen frodas. Vårt dansgolv var därmed givet och Trätakt placerade sig strategiskt alldeles vid ingången till den vackra matsalen.

Mjuka, fina Annas visa fick inleda vårt framträdande och övergick sedan smidigt till ringen för en Stockholms-schottis.

Det är roligt att hitta nya danser varje år och dessutom få med alla gammeldansens steg och turer. Både Ingrid's hambo och Polka från Bohuslän tyckte vi uppfyllde alla kriterier och förstås Ransätersvalsen som bjuder på rörelse i konsten. Här hade vi tidigare haft vissa problem med att runda kavaljeren från rätt håll, men nu var det ju sista uppvisningen i Midsommarveckan och vi hade verkligen finslipat alla turer. Till och med uppställningsdansen Gustafs skål fick, i vårt tycke, godkänt.

Sedan tidigare är vet vi att det finns ett antal dansanta, både kavaljerer och damer som arbetar eller bor på Josephinahemmet. Nu blev vi riktigt många på dansgolvet när Trätakt som avslutning spelade en av Evert Taubes valser. Jag måste uttrycka mitt av hjärtat kända: vad vore Spånga folkdansgille utan Trätakt och vad vore svensk Midsommar utan Evert Taubes visskatt!

När sista valstonen klingat av bjöds vi in till en härlig sommarbuffé med lax, sill, färsk potatis och en mängd andra välsmakande rätter. Till detta serverades måltidsdryck och vitt vin.

Josephinahemmets personal bjuder oss på en så varm inramning, där vi vid ett vackert dukat bord, i lugn och ro, kan smälta intrycken från dagens och den gångna veckans framträdanden. Det är en stund av samling och kanske till och med början av planeringen inför nästa Midsommar.

Varmt tack för att vi får komma och dansa hos Er.

Marianne Ö

Gudstjänst med folkdans i Spånga kyrka



Söndag den 29 oktober kl 11 deltar folkdanslaget och folkmusikgruppen Trätakt i en folkdangudstjänst i Spånga kyrka. Kom i god tid eftersom kyrkan brukar vara fylld till sista plats. Efter gudstjänsten bjuder kyrkan på kaffe i prästgården.

Snart är det julmarknad igen!

Välkommen till pyssel och trivseftermiddagen 24 oktober. Vi börjar kl 13 men det går bra att komma senare. Det kommer att finnas material att arbeta med, men ta gärna eget om du har. Kaffe blir det förstås på eftermiddagen (ta gärna med något hembakat till kaffebordet) och mat ca 17 och det viktigaste - trevlig samvaro. Anmälan, se Datum och tider nedan.

På julmarknaden blir det som vanligt kaffeservering, hemslöjdsbord, lotterier, kransar, bröd och loppis, men inget chokladhjul. Vi kommer att använda hela Spånga Folkan med loppisen nere i vår lokal och övriga aktiviteter uppe.

Loppissaker kan vi av utrymmesskäl inte ta emot förrän dagen före marknaden men annat, t ex hemslöjd och bidrag till utställningen, går bra att lägga på bänken inne i gillet's lilla rum.

Vi kommer att sätta upp arbetslistor i lokalen i början av november.

Frågor och tips till Eva Askberger, tel. 07078163735, evaaskberger@yahoo.se

Julmarknadsgruppen

Datum och tider:

24 oktober kl. 13.00 pyssel och trivseftermiddag. Anmälan senast 10 oktober antingen på lista i lokalen eller mail till evaaskberger@yahoo.se

14 november kl 13.00 bakar vi till försäljningen hemma hos Anna-Greta.

21 november knyter vi kransar 17.00 i Spångafolkan.

25 november kl 10.00 dukar vi upp till julmarknaden.

26 november kl 9.00 julmarknad.



Julmarknad i hela
Spångafolkan
26 november.
Insläpp kl 13.00.

Midvinterstämman lördag 20 januari 2018

Spånga folkdansgille kommer att medverka med ett halvtimmes program. Tema: "De fyra årstiderna."

Lokal: Järfälla gymnasium, Mälarvägen 2 i Jakobsberg.

Eftersnack



Så är vi då igång igen. Abstinensen verkar ha varit svår, för i måndags när folkdansen drog igång var vi drygt 30 hugade dansare i lokalen. Efter en förhoppningsvis lång, skön och åtminstone för vår del sval och torr sommar fanns det mycket att tala om, så vi är nog ursäktade för den lite tröga och sena (sega?) starten. Näväl nu är vi igång och har en intensiv höst framför oss. Folkdansgudstjänst i Spånga kyrka, julmarknad och träning inför Midvinterstämman i mitten av januari står på programmet. Det blir många mankar som måste läggas till, men det ska säkert gå. "Dans och musik" har ju programidéerna klara och med en hel del skåpmat i bagaget är det mer uppfräschning än nyinläring som gäller.

I mitt senaste eftersnack uttryckte jag önskemål om en dansant sommar. Marianne och jag tog chansen och besökte en närbelägen utedansbana. Välbesökt som alltid hade man inför säsongen slipat och lackat dansgolvet. Inte en repa eller dammtuss synlig när vi lämnade efter kvällen, männe det finns tips att få i fråga om vårt golv?

Vår sommarstad Katrineholm firar 100 årsjubileum i år, vilket gjort att vi äntligen kommit oss för att lämna vår sköna replipunkt och ta del av vad som bjuds. Musik i kyrkan har fått oss besöka både Sköldinge och Floda för att njuta av Elvis-tolkningar och Jesses New Orleansband. Vad gör man då en söndagsförmiddag i Katrineholm? Ja inte njuter man i staden, för något så tomt, ödsligt och stängt får man leta efter. Våra gäster vi tog med för sightseeing och shopping fick klara sig med förnsterdito, så nog märks det att man kommit på avvägar från den stora hufvudstaden.

Nu återstår bara att hälsa alla välkomna tillbaka efter den långa och sköna sommaren.

// Bertil

Lite kom ihåg

Oktober

9	19.00	Måndag	Utgivning Lubba Runt nr 3/17
24	13-18	Tisdag	Trivselmiddag med julmarknadsförberedelser
28	09-12	Lördag	Träning i Spånga kyrka
29	11.00	Söndag	Folkdansgudstjänst i Spånga kyrka

November

7	19.00	Tisdag	Kvartalsmöte
14	15.00	Tisdag	Julmarknadsförberedelser, bakningskväll hos Anna-Greta
21	17.00	Tisdag	Tillverkning av dörrkransar
25	10.00	Lördag	Förberedelse för Julmarknaden
26	09.00	Söndag	Julmarknad. Öppet 13-16
27	19.00	Måndag	Manus Lubba Runt nr 4/17

December

4	19.00	Måndag	Folkdans, avslutning
4	19.00	Måndag	Utgivning Lubba Runt nr 4/17
6	19.30	Onsdag	Gillesdans, avslutning
9		Lördag	Spånga torg <i>Preliminärt</i>



Lubba Runt

NR 3 okt 2017, ARGÅNG 41

är medlemsbladet för
Spånga Folkdansgille

Redaktion

Torsten Höglund
Erling Magnusson
Siv Magnusson
Inger Westlund
Marianne Österlind

Produktion

Torsten Höglund



20 november 2017

är sista dagen för bidrag till
nästa nummer av
Lubba Runt

Sänd ditt bidrag till

Erling Magnusson
Kärrgränd 157
162 46 Vällingby
08-760 41 95
mobil 070-5956780
erling_m@spangafolkdansgille.se
eller
Torsten Höglund
torsten_h@spangafolkdansgille.se

Spånga Folkdansgille

erbjuder gammeldans, gilledans och folkdans varje vecka under säsongen. Vi vill också öka intresset för svensk bygdekultur genom hantverk, folkdräkter, sång och musik. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Spånga Folkan. Gillet grundades 1976 och är medlem i Svenska Folkdansringen.

Vårt folkdanslag ger uppvisningar vid offentliga arrangemang och för företag och organisationer. Vi svarar för midsommarfirandet vid Spånga kyrka och Julmarknaden i Spånga Folkan. I samband med julgransplundringar och liknande festligheter leder vi ringdanser och lekar.

För våra medlemmar arrangerar vi resor inom och utom landet, danshelger och fester, allt för att främja sammanhållning och gott kamratskap.

Spånga Folkdansgille

c/o Angela Enfors, Ångsullsvägen 15, 162 46 Vällingby

Danslokal: *Spånga Folkan, Spångavägen 353.*
Dansledare: *Malin Lennartsson*

Beställning av dansuppvisningar och lekledning:
*Bertil Österlind 08-372023, 0706 830 743 eller
bertil_o@spangafolkdansgille.se*

Postgiro 38852-0

Hemsida: <http://spangafolkdansgille.se>

Spånga Folkdansgille

har 2017 följande kontaktpersoner

Styrelse

Ordförande	Bertil Österlind	37 20 23	bertil_o@spangafolkdansgille.se
Sekreterare	Angela Enfors	761 28 91	angela_e@spangafolkdansgille.se
Kassör	Margareta Klintholm	36 71 57	margareta_k@spangafolkdansgille.se
Ledamot	Christer Persson	076-8465502	christer_p@spangafolkdansgille.se
Ledamot	Marianne Österlind	37 20 23	marianne_o@spangafolkdansgille.se
Suppleant	Berit Lindh	070 542 94 55	berit_l@spangafolkdansgille.se
Suppleant	Margareta Warholm	760 07 61	margareta_w@spangafolkdansgille.se

Sammanställande

Dans och musik	Marianne Österlind	37 20 23	marianne_o@spangafolkdansgille.se
Gilledans	Rune Forsberg	37 21 39	rune_f@spangafolkdansgille.se
Dräkt	Gunnel Petersson	760 39 55	gunnel_p@spangafolkdansgille.se
Julmarknadsgruppen	Eva Askberger	073 816 37 35	eva_a@spangafolkdansgille.se
Festkommittén	Len-Marie Bostam	070 512 18 37	lenmarie_b@spangafolkdansgille.se
Lubba Runt	Erling Magnusson	760 41 95	erling_m@spangafolkdansgille.se
Lokalkommittén	Carl-Olov Dahl	38 81 49	calle_d@spangafolkdansgille.se
PR-sektionen	Erik Enfors	761 28 91	erik_e@spangafolkdansgille.se
Webmaster	Erik Enfors	761 28 91	erik_e@spangafolkdansgille.se